

### ALV 2021

Het is weer zover en het kan weer! Op donderdag 4 november van 19.00 uur tot 21.00 uur vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Noteer het in je agenda en kom! Houd rond 20 oktober je brievenbus in de gaten.

### LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van de bewonersvereniging is voor dit jaar gratis. Iedere bewoner of gebruiker van de Kasbah kan lid worden door zich aan te melden bij het begin van de algemene ledenvergadering op 4 november, of door een e-mail te sturen aan: [bestuur@kasbah.nu](mailto:bestuur@kasbah.nu).

Als lid van de bewonersvereniging heb je stemrecht tijdens de vergadering.

### VOEDSEL KAST

Per 18 augustus 2021 is de beheerder van de foodshare- en sharekast aan de Eendengang gestopt. Dit omdat er steeds meer kapotte en onbruikbare spullen bij de foodsharekast werden gedumpt die ze zelf moest afvoeren. We vinden het heel erg jammer want het was een geweldig initiatief! Erg vervelend voor de beheerder dat het zo moest aflopen. Bij deze bedankt voor je jarenlange inzet!

Eerder is al het initiatief van de oud ijzer kar gesneuveld om dezelfde reden: nonchalance van de bewoners. Laten we het met z'n allen leefbaar houden!

### HET BESTUUR:

Margriet Veldhuis (voorzitter)  
Metin Yirtici (penningmeester)  
Irma de Groot  
Olaf Jansen

Mail: [bestuur@kasbah.nu](mailto:bestuur@kasbah.nu)  
Website: [www.kasbah.nu](http://www.kasbah.nu)

## RONDE KASBAH

Een aantal bewoners van de Kasbah (waaronder bestuursleden) hebben samen met vertegenwoordigers van Welbions en de SWB een ronde door de Kasbah gelopen om te kijken hoe het zit met bijvoorbeeld de groenvoorziening, de rommel en reparaties die nodig zijn.



Een impressie van enkele aandachtspunten. Eigen foto

Tijdens de ronde werd duidelijk dat Ard Brink weg is en dat Tara van der Putte zijn vervanger is. Zij heeft al meteen zaken opgepakt. Om een voorbeeld te geven: Het raam in de deur bij Voorhof 3 (achter bij de Tempel) was al enige tijd kapot.

Er werd een opdracht aangemaakt en binnen no-time was het gerepareerd. Er vielen ook andere dingen op die met de bewoners zelf te maken hebben; bijvoorbeeld een bloembak die naar beneden is gevallen en nog niet opgeruimd is. Verder zijn we hier en daar ook nog de nodige andere rommel tegengekomen. We willen als bewonersvereniging graag benadrukken dat we natuurlijk acties verwachten van Welbions en de SWB en dat daar soms terecht klachten over zijn. Echter, de bewoners zelf zijn ook voor een groot deel verantwoordelijk voor hun leefomgeving! Het is jammer om te constateren dat er helaas veel zaken zijn die makkelijk door bewoners voorkomen/opgelost kunnen worden terwijl dit te weinig gebeurt. Iedereen vindt het een prima initiatief dat bewoners hun spullen een tweede kans willen geven door ze buiten te zetten en gratis aan te bieden, maar als de spullen te lang buiten blijven staan wordt het vaak een plaats waar mensen meer rommel gaan dumpen en waar katten graag hun behoefte doen. We willen als bestuur voorstellen om in de bewonersapp of op Kasbahlui een foto te plaatsen van hetgeen je weg wilt geven en dan vooral de spullen niet langer dan 1 dag te laten staan. *Tekst gaat verder op de achterkant.*



BEWONERS  
AVOND

**Bon voor 1 consumptie**  
Geldig t/m november 2021

Elke donderdagavond  
van 21:00 tot 24:00 uur  
De Tempel, Booggang 2



## KASBAH 50 JAAR

In 2023 bestaat de Kasbah 50 jaar. Daar moet natuurlijk aandacht aan besteed worden! Het bestuur van de bewonersvereniging en de mensen van het Piet Blom museum beginnen zo langzamerhand na te denken over de manier waarop dit zou kunnen gebeuren. Er zijn nog geen concrete plannen. Het zou kunnen dat er een aparte werkgroep in het leven geroepen wordt voor dit evenement. We willen alvast aan alle bewoners vragen om er eens over na te denken en als er geweldige, creatieve ideeën bij je opkomen om deze met ons te delen via bestuur@kasbah.nu. Wij fungeren voorlopig als vergaarbak.

## VERVOLG RONDE KASBAH

Verder is het belangrijk dat bewoners meteen melding doen bij Welbions als men iets ziet dat niet in orde is, bijvoorbeeld een kapot raam e.d. Je zou kunnen zeggen hoe meer meldingen hoe eerder er actie ondernomen wordt. Sommige situaties (zie foto's) kunnen gevaarlijk zijn voor bewoners en zeker voor kinderen. Er zijn van deze ronde verslagen gemaakt waar je meer details in kunt lezen, deze zijn te vinden op de Kasbah Website. Alle deelnemers hebben het als zinnig ervaren om deze activiteit gezamenlijk te ondernemen om zo de vinger aan de pols te houden. We hebben dan ook alvast een datum afgesproken voor de volgende ronde, deze zal plaatsvinden op 13 december 2021.

## COLUMN: GERDA MINKJAN

De Kasbah is al vanaf mijn 14de in mijn leven. Toen was ik net met mijn ouders naar de PC Hoofthoofaan verhuisd en was de Kasbah ook nét zo'n beetje klaar.

Mijn eerste bezoek aan de Kasbah was een (openings?)-feest waar ik met één van mijn eerste vriendjes naartoe ging, Die prille relatie raakte kort daarna al weer uit omdat hij op een verjaardagsfeestje, waar iedereen bij was, zijn hand onder mijn truitje schoof.

Mijn zakgeld gaf ik voornamelijk in de Kasbah uit. Daar was een mooi winkeltje, middenin de Kasbah, vol hippiekleren en sieraden. Ik kreeg vrienden in de Kasbah. Een fotograaf, die er ook een winkeltje had gehuurd. Een gitarist, die helaas veel te jong is overleden. Een oud-Waagh-collega is er gelukkig 90 geworden! Ik werd vrijwilligster in de Wereldwinkel in de Kasbah en las boeken over Che Guevara.

Na diverse omzwervingen, van Enschede tot Mexico en Californië, verhuisde ik met mijn zoontje van bijna 4 jaar van een flat in Klein-Driene naar een C-woning. Daar is mijn dochter geboren, in de slaapschuur. Ik ben toen bijna doodgebloed en werd met een ambulance opgehaald. Op een brancard bijna rechtop de trappen af. Mijn zoontje vond het niet fijn om buiten te spelen in de Kasbah. Hij kon ons huis niet weer vinden. En het was knap lastig om met hem én de baby elke keer weer die trap op en af te moeten. Dus het werd al snel een huis met een tuin. De jaren daarna waren er de rommelmarkten, de winkelbezoekjes, de Kerstmarkten en Kanaljerood. En een klein hondje, die de palen van de Kasbah maar wát interessant vond.

3 jaar geleden werd de Kasbah weer mijn thuis. Ik heb er hele lieve burens, en ging al snel naar de donderdagavond in De Tempel. Zo leerde ik nog meer aardige Kasbah-bewoners kennen. Ik gaf me ook op voor het Running Dinner, en het leuke daarvan is dat je bij andere mensen thuis komt en ziet wat zij van hun woning hebben gemaakt. Door de dreiging van een zorginstelling onder de Bazaar ben ik met veel Bazaarbewoners in aanraking gekomen (o.a. in de werkgroep Bazaar Beter) en door het verzamelen van handtekeningen heb ik nu een aardig idee wie hier allemaal waar wonen.

Ondertussen wandel ik ook af en toe mee met de wandelgroep van de Kasbah, zit ik in de feestcommissie en ben ik sinds kort bij het bestuur aangeschoven.

Doordat ik af en toe #kasbah gebruik is BinnensteBuiten mij op het spoor gekomen en heb ik TV-kijkend-Nederland mijn A-tje laten zien. Nu heel veel vrienden en kennissen

weten dat ik hier woon werd ik na de explosie van een put in de Kasbah meteen gebeld en ge-appt. Of ik wel in orde was. Lief!

Ik ben benieuwd of er onder de Bazaar ook grondgebonden woningen zullen komen. Ik hoop dat het hierdoor mogelijk is dat ik hier ook 90 mag worden! Maar voorlopig nog 2 trappen op naar mijn A-tje...

**Bon voor 1 consumptie**  
Geldig t/m november 2021

Elke donderdagavond  
van 21:00 tot 24:00 uur  
De Tempel, Booggang 2



BEWONERS  
AVOND